



ÅRSKURS 6, VÄSTERSTRANDSSKOLAN 1947: Stående från vänster: Erik Hellberg, Börje Hagberg, Bernt Pettersson, Stig Karlson, Hans Ljung, Britta Karlsson, Ruth Larsson, Hilding Landin (lärare), Lars-Gunnar Byström, Bo Jonsson, Per Olov Eriksson, Bert Olsson. Sittande från vänster: Anita Nyman, Gunnel Falk, Anna Gritta Lööf, Ruth Magnusson, Sonja Eklund, Lisbet Isaksson, Siv Andersson, Birgit Sjöberg.

## Här fick man lära sig breda hårda smörgåsar

God kroppshållning lärdes ut under nedfälld bom i gymnastiksalen. För läraren Hilding Landin hade stora ambitioner att göra socialt välfungerade människor av eleverna på Västerstrandsskolan 1947. Erik Hellberg var en av dem.



**T**räden som planterades i undervisningsyfte står kvar som skolgårdens gröna lunga. Den lilla vaktmästarbostaden, där Kalle Jonsson bodde i så många år, likaså.

- Här ute brottades vi i en slags kamp om vem som var starkast. Vi tävlade i styrka och det hade inget med övningsskap att göra. Bollspel var också populärt, berättar Erik Hellberg.

Vaktis minns han med värme: - Det var någon man såg upp till, han var väldigt social och lite av "klassmorfar".

Inomhus känner han igen korridorerna med klassrummen mot skolgården och trapphusen med ledstänger i trä.

- Dom brukade vi åka på, fast vi inte fick, men nu ser jag att man gjort det omöjligt genom extra staket ovanpå.

- Man hade en annan respekt för lärare och äldre då så det var inte så många som tordes busa...

I killaren kommer han ihåg att det fanns bad för barnen.



LIVUS SKOLTID: Erik Hellberg har positiva minnen av skoltiden på Västerstrand. Det var roligt att lära sig saker och lärarna var "lagom" stränga.

FOTO: EVA DAHL

Hitt till Västerstrandsskolan, som byggdes i början av 1940-talet, kom Erik Hellberg 1946. Han var elva år då och bodde intill farfars gård i Lövnäsingen bortanför Bomstadbaden. Föräldrarna drev charkuteriet Hellbergs Livs i Sahu-

hallen i Karlstad.

- Varje skoldag inleddes med tio minuters morgonandakt och vi sjöng på samlingarna. Jag vill minnas att jag sjöng lite solo ibland och att jag även spelade på orgeln på samlingarna. Vi hade orgel hemma som jag lärt mig spela på.

Viktigt med bra hållning

I lärarrummet träffar vi rektor Sofia Fougestedt som visar skolans arbetsordning för 1941-42 där Wassberg i sköld och Kästel är namn Erik Hellberg känner igen.

Han hade Hilding Landin som klasslärare:

- Han var lagom sträng och hade ambitioner när det gällde att lära oss gott uppförande och att vi skulle fungera socialt. Han tyckte att man skulle ha en bra hållning och inte "lufsa" fram.

- I gymnastiken fällde han därför ner en bom så att man kunde stå rak under. Sedan skulle man liksom skrida fram



MINNS KORRIDORERNA. Erik Hellberg gick på Västerstrandsskolan i mitten av 1940-talet och minns både korridorer och trapphus där man kunde åka på räclena – fast man inte fick.



ISTÄLLET FÖR FILM. Skulle man lära sig om bomull förr visade man eleverna en sådan här kartong där man kunde känna på olika bomullssorter. Läraren kunde verka väldigt insatt – alla fakta stod nämligen i locket.



ARBETSORDNING. Nuvarande rektor Sofia Fougstedt visar förna eleven Erik Hellberg hur skolans arbetsordning för 1941-42 såg ut.

under den. Lufsade man så slog man huvudet i.

Att breda smör på en hård smörgås lärde han också ut:

- Man lade den hårda brödskivan i handflatan och bredde på smöret utan att den sprack. Detta hörde till gott bordsskick, ansåg han.

• Tyckte du om skolan?

- Ja, det gick bra i alla ämnen, men geografi och matematik minns jag att jag tyckte mycket om. Bollspel var också roligt och korgboll hette det då. Inte kunde man tänka sig vilken kommersiell jättesport det skulle bli.

#### Jobb på Försäkringskassan

Han hade tänkt sig något tekniskt yrke, inom bilbranschen men man fick inte börja praktisera så ung. Istället fick han plats på Drätselkontoret i Rådhuset som kontorsbud. Där igenom lärde han känna hela förvaltningen.

Han kom sedan till "Karlstads erkända sjukförsäkring" där, på den tiden, bara

friska människor fick bli medlemmar.

- Man kunde ha god hälsa men ändå en kronisk sjukdom, men om den gjorde att man inte kunde arbeta en period så blev du bortförsäkrad för motsvarande tid.

#### Stannade hela livet

Erik Hellberg kom att stanna inom försäkringskassan under resten av sitt yrkesliv - det hann bli 49 år - och var bland annat kontorschef för länsverksamheten. Han var också med om införandet av den obligatoriska sjukförsäkringen 1955:

- Det var ett stort, omvälvande, arbete och vi jobbade, dag, natt och helger för att hinna med.

Numera ägnar han sin pensionärstid åt Carlstads-Gillet, där han är skrivare, barnbarnen och åt sommarstugan på Lövnäsängen nära Bomstad på farfars gamla marker.

EVA DAHL